

Magisch

Gisteren hoorde ik een stukje Mozart voorbij komen in een film. Het paste goed bij de scene. De zon scheen op een rivier. Het water schitterde. Een duif vloog voorbij. En als kijker wist je dat het wel goed zou komen. Toch voelde ik dat niet zo. Want voor mij had juist dat stuk van Mozart een hele andere lading. Ik draaide het jaren geleden in een vervelende periode vaak. Om mezelf op te vrolijken, dat wel. Kan me tegenwoordig bijna niet meer voorstellen hoe slecht ik me precies voelde toen. Maar dit stukje bracht me even een seconde gedetailleerd terug in die tijd. Ik rilde ervan. Maar al snel was dat gevoel weer weg en kon ik alleen maar denken aan hoe blij ik was dat ik die periode achter de rug had.

Muziek is zo veel. We kunnen ervan genieten. We kunnen er helemaal in opgaan. Muziek kan strijdbaar maken. Troost geven. Vermaken. Verdiepen en weet ik wat allemaal nog meer. Ja, het kan je dus terugbrengen naar een bepaalde tijd. Vrolijk of verdrietig. Ogen dicht, oren open en je bent er. De een hoort 'ik lus graag soep en ik zoep graag' en is opeens terug op een zondagmiddag met vrienden en een bult bier op een camping aan het water. De ander hoort 'Brothers in arms' en is opeens even terug in Afghanistan waar ze samen met andere militairen te horen hadden gekregen dat ze een maat verloren waren in de strijd tegen de Taliban. Er zijn mensen die in tranen uitbarsten bij het horen van een Marialied, omdat ze dan denken aan hun moedertje en de goede oude tijd die nooit meer terugkomt. Of mensen die bij de beginakkoorden van 'Smells like teen spirit' weer even helemaal wild worden en zichzelf voornemen dat ze zich weer minder aan moeten trekken van anderen.

Muziek heeft die kracht. Maar wat is het nou eigenlijk? Even los van de tekst. Puur de muziek. Wat is het? Het zijn geluidsgolven. Maar gerangschikte geluidsgolven. Die komen via de trommelvliezen in je hersenen. Daar gebeurt er dan van alles. Luikjes gaan open. Stofjes komen los. Een wonderlijk gebeuren. Ook daarom is muziek zo belangrijk. Muziek is magisch.

Dagblad van het Noorden, 30 september 2017