

Als je jong bent, valt de lente eeuwig samen met de lente  
Er hangt bloesem aan de bomen en een vogel zingt een lied  
En je jeugd bestaat uit zee en zand en zonnige momenten  
Maar de seizoenen komen terug - de jaren niet

Als de zomer aankomt, wil je niet verdwalen in het koren  
Je agenda heeft geen ruimte voor plezier en voor verdriet  
En je zegt: "Ik heb geen tijd; ik heb al zoveel tijd verloren"  
Maar de seizoenen komen terug - de jaren niet

Pas in de herfst is voor het eerst  
Het besef niet te ontlopen  
Je ogen vallen open  
Je hebt je tijd verdaan  
Je halve leven werd beheerst  
Door zenuwen en zorgen  
De blinde hang naar morgen  
De race om het bestaan  
Je armen worden krakerige takken  
En als je het geluk probeert te pakken  
Is het nep of surrogaat  
Je bent te laat



In de winter ben je vrij om al je dagen te verdromen  
Maar je tijd is om, het land is leeg, het regent dat het giet  
Je verlangt met hart en ziel naar nieuwe bloesem aan de bomen  
Maar de seizoenen komen terug - de jaren niet  
Er zal bloesem komen die je niet meer ziet