

Gien Rodermarktparade?

Toen wij 1989 vanuut Smilde in Roden kwamen wonen hadden wij nog nooit van Roonermaark heard.

In het lest van september 1989 waren wij slim drok met oons neie huus an de Boskamp. Op de zaoterdag veur de verhuuzing (dat zul begun oktober gebeuren) haar ik de kinder bij mien moe parkeerd en was ik in de auto op weg naor Roden met koffie en brood veur de mannen die daor al vanof 7 uur an 't wark waren. Ik zol d'r um tien uur wezen en ik was al wat an de late kaante.

Op de Nörgerweg weur ik tegenhouden. Ik mus umrieden, want d'r was optocht.

“Optocht? Waor moet ik dan langes?”

“Eem ummerieden; eem een stukkie trugge en dan rechts de Hullenweg op. Hè, meinse, kiek nie zo kwaod, 't is feest!”

Veur mij was 't gien feest.

Belachelijk! Stom boerendorpsgedoe!

Al foeternd en mopperig kwam ik via een grote umweg met de koffie an de Boskamp an. Ik was niet bekend in Roden en TomToms waren d'r nog niet.

Optocht. En dan de openbare weg blokkeren. Wat 'n verstaand!

Die dinsdag daarop haar Gerard vrij (want Roonermaark) en gung parket leggen in oons huus. Hij was drok an 't tummeren terwijl het volk langs de ramen leup op weg naor de markt. Menigeen stun te gebaren dat het feest was of wees naor zien veurheufd.

Bi'j nou wiezer. Ie gaot toch niet an't wark op de vierde dinsdag in september?

Het beroemde Roonermaark-lied giet daor ok over:

Het grootste feest is Ronermaark er is gien ein die denkt an't wark.

De lol voert dan de boventoon op Ronermaark bij ons in Roon.

Wussen wij veul.....

Een jaor later, in 1990, hadden wij wel al deur dat d'r Roonermaark was, maor de optocht haar oonze belangstelling nog niet. Die zaoterdag hadden wij afspreuken met mien va en moe in Hoogersmilde, dus wij stapten 's mörgens in de auto.

“Gaot jullie vot!?!” schrowde overbuurvrouw Fokje van de overkaante “TIS OPTOCHT!”

Dat was toch onbegriepelijk!

In november 1990 kwam oldste dochter Frea in groep 1 van de Haven en in september 1991 zat ze as moessie op de Rodermarktwagen. Wij zaten met kop en oren in de bouwgroep van de schoele en hadden kleine oogies van vermoeidheid en slaopgebrek.

Wij wunnen de eerste en de erepries met oonze wagen die een grote schoen veurstelde waar een moezenfamilie in woonde. In de jaoren daornao waren wij slim drok met de wagens en de optocht; de aanvankelijke weerstand was as snei veur de zun verdwenen; inmiddels wus ik de weg in en um Roden ok al bij wegversperrings.

Niet hen de optocht. Wij kunt het oons nou zölf ok haost niet meer veurstellen.

Wij gaot zölf niet hen de familiedag as die op de zaoterdag van de Rodermarktparade holden wordt. Niet hen de optocht? Bi'j nou wiezer!

En toch he'w hum mist dit jaor. Niet vanwege de familiedag, maor deur tante Corona. Loa'we hopen dat wij in 2021 weer langs de route kunt staon te applaudiseren.