

1. Jij plaatste goud om mijn vinger,
je bracht de liefde zoals ik die nog niet kende
je schonk leven aan onze kinderen
en voor mij ben je de reden om door te gaan.

refrein:

Je bent mijn brood als ik honger heb
je bent mijn beschutting tegen problemen- wind
je bent mijn anker in de levens-oceaan,
maar bovenal ben je mijn beste vriend.

2. Als ik hoop en inspiratie nodig heb
ben jij altijd sterk als ik moe en zwak ben.
Ik zou de hele wereld over kunnen zoeken,
maar jij zou steeds alles zijn wat ik nodig heb.