

Familiedag Waninge, geschreven door schoonzus Hennie voor het open podium

**Het is vandaag Familiedag:**

een moment met je familie  
iets wat je omarmen mag en iedereen weer ziet  
Een rijkdom van onschatbare waarde  
waarvan niet iedereen er meer is hier op aarde

**Vandaag is het familiedag**

Die zoals het ooit begon door broers en zussen om de beurt organiseren mag  
Zo komt een ieder aan de beurt en word je in ieder zijn doen en laten meegesleurd  
Maar bovenal staat vast geschreven  
Gezelligheid wordt hier gegeven  
Het bij elkaar zijn en van alles genieten  
Hoe de familie groeit met kinderen om je heen heel veel jonge spruiten  
die opgroeien tot een waar fenomeen.

**Het is vandaag familiedag**

Al voor de 34<sup>e</sup> keer een hele organisatie, telkens weer  
Voor spelletjes zijn we vaak wel in en er is voor elk wat bij  
Volleyballen die houden we er in, want de strijd en het spel daar staan we voor in de rij  
De broers en zussen zijn inmiddels wel wat ouder  
En houden het bij klaverjassen of verder vrij  
Een goed gesprek past ook wel op onze schouder  
Zo maak je een ieder weer blij

**Het is vandaag familiedag**

en sluiten af met samen eten  
Overdenken wat we allemaal hebben gedaan  
En met een voldaan gevoel en geweten  
Gaan we de volgende keer weer in de rij staan!