

Nei Drèents volkslied (op de wieze van “Mien Drenthe”)

Daor tussen Grunning en de lessel en Niedersachs en Fries,
daor lig de olde lantschap Drenthe daormet ben ik zo wies.

Waor old en nei mekaor vindt maar tied nooit stille stiet,
waor naoberschap oons saam bindt daor klinkt dit neie lied.

Waor dommiet langs de rechte monden de boeren leeft van wind,
waor Lofar luustert naor de hemel en neie verten vindt.

Waor Shakespeare oons de vraog stelt waorum 't in 't leven giet,
om wel of niet te wezen daor klinkt dit neie lied.

Waor in de leste week van juni weer de motoren raost,
waor in drie nationaole parken zuch de toerist onthaost,
waor hunebed en heide vertelt van vroger tied,
daor over es en brinken, daor klinkt dit neie lied.

Waor lu het lied zingt van de zeerte die deurklinkt in de blues,
waor diep vanuut de olde eerde oons gas en eulie broest.

Waor Reest en Aa en Hunze gien beken bint maar diep,
daor over ma en stroeten, daor klinkt dit neie lied.

Daor klinkt in dörpen en op brinken die ieuwenolde taol.

Laot die nog hiel wat jaoren klinken vertel een nei verhaol.

Aj daor an met mag schrieven dan bi-j as Drent slim riek.

Dan zal oons Drenthe blieven een keuninkriek geliek!